

# KLEUR MIJ...

Denk goed na over de kleuren die je gebruikt, kloppen ze met de werkelijkheid?

Heb je zelf al eens een gat gemaakt in de grond? Dan heb je gezien dat de aarde verschillende kleuren heeft. Misschien heb je daar dan een scherf van een voorwerp gevonden? Of iets dat je al heel lang verloren was?

Archeologen vinden allerlei voorwerpen in de aarde, ze proberen uit te vinden wat voor voorwerpen het zijn en wie ze ooit gebruikt heeft? Ze proberen dat mysterie op te lossen, eigenlijk zijn archeologen een klein beetje detectives.



KLEUR MIJ...



KLEUR MIJ...



# KLEUR MIJ...

Archeologen zijn nergens bang of vies van. Ze graven overal, in oude vuilnis-  
hopen en wc's! Daardoor komen ze dingen te weten over mensen die in het verleden leefden. Ze kunnen aan die voorwerpen zien hoe ze werden gemaakt, wat voor werk de mensen deden, en wat voor eten ze gebruikten als maaltijd.





# KLEUR MIJ...

Archeologen zijn verstandige mensen. Door de gevonden voorwerpen te bestuderen, proberen ze uit te dolkeren hoe oud ze zijn, hoe lang geleden de mensen leefden die ze gebruiken. Ze willen graag alles over die mensen te weten komen, hoe ze leefden, wat hun beroep was en hun godsdienst en hoe hun dagelijks leven eruit zag. De antwoorden op die en op andere vragen, kunnen soms gevonden worden in de voorwerpen die ze hebben opgegraven.



# KLEUR MIJ...

In de jaren 70 vinden archeologen drie tempels aan de Steenberg in Grobbendonk. Het bronzen Mercuriusbeeld zat verstopt in een kuil aan de derde tempel. Weet jij welke kleur brons heeft? Dan mag je het beeldje hiermee inkleuren. Denk er wel aan, Mercurius is al heel oud, het brons ziet dan ook al een beetje vuil.

